

8. Mishandelen?!

Honden kunnen alleen maar hond zijn.

**Echt in iets geloven kan mensen gelukkig maken, zelfs als dat fout is.
Maar van dat tijdelijk geluk is de hond dikwijls het slachtoffer.**

Normale mensen zijn tegen het mishandelen van dieren, maar wat is dat juist? Gek genoeg denkt men bijna automatisch aan ruwe behandelingen meestal gepaard gaande met slaan of andere vormen van agressie. De realiteit is echter dat dit het meest opvalt maar het minst voorkomt. Er zijn verschillende soorten van mis - of verkeerd behandelen die de hond zelfs meer schade berokkenen dan een pak slaag, wat uiteraard altijd af te keuren is.

Maar door de verschillende veel voorkomende vormen van mishandelen die minder opvallen, minder spectaculair zijn of niet als dusdanig herkend worden, lijden veel honden. Dikwijls ongewild, zeer dikwijls door onkunde en niet zelden omdat men juist het tegenovergestelde wil bekomen.

In het laatste geval is een teveel aan verzorgingsdrang en een verkeerde projectie gewoonlijk de oorzaak. Teveel mensen zien hun hond niet als een dier, laat staan dat zij hem als dusdanig behandelen en toch heeft hij daar recht op. Een hond als kleine mens behandelen oogt fraai voor niet kenners, maar voor de hond blijft het mishandelen.

Het is nu bijvoorbeeld in om hondjes hun nagels te lakken, ze kleedjes aan te doen en ze in tassen rond te dragen maar wat je ook doet het blijft in de eerste plaats een dier. In de tweede plaats een hond en in de derde plaats een ras dat er geen boodschap aan heeft hoe duur die tas is waar hij moet inzitten.

Sommige van die kleine sukkelaars zijn zo geparfumeerd dat het voor die fantastisch werkende neus van een hond verschrikkelijk moet zijn en of je ze nu helemaal schildert of een halsbandje laat dragen met echte diamanten, het blijven honden!

Soms loopt het al mis van voor de geboorte. Het is te eenvoudig te stellen dat wat bij de fokker gebeurt iets is waar jij niets kunt aan doen of zelfs mensen die denken dat ze door zo'n sukkelaartje te kopen een goede daad doen, niets is minder waar. Immers elk sukkelaartje dat verkocht wordt maakt weer plaats voor de volgende en op die manier werkt u mee aan deze mishandeling.

Er worden nu eenmaal, omdat mensen ze zo willen, allerlei honden geboren die gedoemd zijn hun hele leven pijn te hebben. Ik bedoel niet de honden die gefokt worden om in een laboratorium te eindigen, ik bedoel die honden die geboren worden omdat wij dat graag zien.

Honden die praktisch niet kunnen lopen, constant ademhalingsproblemen hebben, honden die altijd pijn aan de ogen of ontstoken bindvlies hebben, praktisch niet zien vanwege het haar in en voor hun ogen. Diertjes die te lang, te kort of te klein zijn of een schedeltje hebben waar hun hersenen praktisch niet meer in passen.

Door dat laatste denkt men bijna automatisch aan kleine hondjes maar ook bij de grotere rassen zijn zeer veel rastypische afwijkingen gekend.

Een nieuwe trend is ook dat honden overal mee naar toe worden genomen terwijl het voor veel honden niet prettig is om bvb met hun baas op restaurant te gaan en 2 uur braaf onder tafel te moeten liggen. Het grote excuus is dikwijls dat hij niet graag alleen blijft of anders alles kapot bijt.

Uiteraard is dat zo wanneer hij niet afgereageerd wordt. Voor een hond is het prettiger een echte baas te hebben, een leider die door te spelen, wandelen, lopen, fietsen, apporteren, zwemmen, kortom allerlei hondse dingen te doen ervoor zorgt dat de hond veel liever in zijn mand of kamerkennel slaapt dan mee op restaurant te gaan.

Dat geldt voor een kamerkennel of een vergelijkbare plaats in het algemeen. Iemand die gaat werken en de kennel gebruikt als een soort gevangenis, omdat de hond anders dingen stuk maakt misbruikt de kennel of kamerkennel en dan wordt het inderdaad een vorm van mishandeling. Wanneer de hond voldoende afgereageerd is, waardoor hij overdag alleen maar wil slapen, wordt die kamerkennel juist een zalig persoonlijk hol waar de hond ongestoord in alle rust kan relaxen tot de volgende interessante activiteit aanbreekt.

Onze hond is afkomstig van de wolf. Wolven zijn roofdieren die 's morgens vroeg en 's avonds laat actief zijn. Wanneer ze genoeg activiteit krijgen is het voor hen zeer normaal om overdag te slapen. Onze hond, die uiteraard geen wolf meer is, kan zich daar prima aan aanpassen. Natuurlijk heb ik het hier over honden die goed gefokt zijn en voldoende zijn ingeprent.

De laatste tijd is er ook een trend die zegt dat slecht gedrag niet moet gecorrigeerd worden maar genegeerd, niet alleen is dat meestal fout maar is het zeer dikwijls de basis voor een zeer erge mishandeling. Honden leven niet zoals mensen het liefst doen en ook kunnen doen in een democratie.

Honden leven in hiërarchie, mensen kennen inspraak, honden niet! Wanneer honden nu verkeerd gedrag vertonen en u negeert dat dan geeft u ze eigenlijk toelating om te doen wat ze aan het doen zijn. U stelt u ook zeer zwak op tegenover de hond. In hun systeem, een hiërarchie, zou de leider de overtreding nooit negeren omdat hij zich dan zwak opstelt.

Honden willen niet persé de leiding van ons overnemen maar wanneer wij ons zwak opstellen nemen ze wel hun verantwoordelijkheid en moeten ze het daar van ons

overnemen. Dus niet negeren wanneer je kunt corrigeren, leiding nemen, de hond niet laten trekken of voorlopen! U bewijst hem daar een grote dienst mee. Een leider hebben die ervoor zorgt dat ge u veilig voelt is voor de hond het grootste genot!

Hou bij de aanschaf van een hond ook rekening met het klimaat. Een Mexicaanse naakthond die het liefste baasje heeft dat alles voor hem zou doen kan niet voorkomen dat hij hier bij ons in putje winter mishandeld wordt door de koude ook al traint men hem op de zachtste manier die er bestaat.

In Saint - Tropez zag ik eens een prachtige dame op het strand, minuscuul topje aan, een string, het was 40°. Naast haar, aan een hele dure halsband een Husky die waarschijnlijk nog nooit gecorrigeerd was. Pure mishandeling!

En dan de voeding. Als ik zie wat men honden allemaal laat eten? Het gaat om mooie vormpjes en kleurtjes, mensen nemen niet de tijd om na te denken en fabrikanten maken daar gebruik van. Niemand zou voor een hond meel kopen. Meel geeft men aan kippen en aan varkens.

Niemand koopt dat voor zijn hond en toch zijn er zéér veel mensen die het gebruiken, maar dan is er met bindmiddelen en verharders een mooi brokje van gemaakt en nog wat bruine kleurstof toegevoegd die ons de illusie laten vlees te geven. We nemen dan wel geen tijd om na te denken maar dom zijn we niet en we weten allemaal dat onze hond van nature een vleeseter is. Maar we laten ons om de tuin leiden.

Mishandelen is dus veel meer dan ruw zijn en kan op veel manieren. Soms zelfs onbewust en met de beste bedoelingen.

Denis Steurs